



HARTLEY 1B

ISUZU

Australiens hjältar utmanar lågorna

De intensiva bränderna i Australien fortsätter att rasa på många håll. Samtidigt kämpar frivillibrandmännen vidare med livet som insats, och blir hyllade av hela landet och världen.



De frivilliga brandmännen i New South Wales är alltid snabba att rycka ut - det har de varit länge vid det här laget. Den federala regeringen har lovat småföretagare som deltagit i släckningsarbetet mer än tio dagar, en ersättning på max 6000 dollar, knappt 40 000 kronor.

Foto: Johan Augustin

Eldhavet svepte in hundra kilometer i timmen – och kastade klot av glöd som exploderade runt brandmännen. Det torra gräset under brandbilen fattade eld – som spreds sig till fordonet. Trots att elden, som bildade väggar som nådde upp till topparna på eukalyptusträden, omringade brandmännen, så litade

Cathy Dunlop på sitt team.

– Vi har tränats att veta hur vi ska hantera sådana situationer, berättar hon och återger situationer från den senaste tidens katastrofala bränder.

Långa arbetspass i tuff miljö

Cathy, är frivilligbrandman i delstaten

New South Wales Rural Fire Service (RFS) och medlem i Hartley Rural Fire Brigade. Det är en brigad med omkring 40 medlemmar, som ligger två timmas bilresa väster om Sydney – i byn Hartley i Blue Mountains.



→

Det är mitten av januari och det har gått några dagar sedan de efterlängtade regnen kom till NSW – och släckte många av de bränder som uppges ha förstört upp emot 80 procent av nationalparken Blue Mountains.

Innan regndropparna föll var det Cathy och hennes kollegor som kämpade i en dryg månad, ibland upp till 18-timmars pass, med att bekämpa de svårsläckta bränderna.

– Det hade inte gått utan befäl, säger hon, och sneglar på Craig Petersen och Rod Gurney, som båda är frivilliga befäl i Hartley Rural Fire Brigade.

Världen hyllar de frivilliga

Australiens frivilligbrandmän har hyllats världen över för sina insatser, och donationsmiljonerna fortsätter att strömma in till bland annat RFS. De kallas hjältar, men det är inget ord varken Craig eller Rod vill kalla sig själva.

– Det handlar om att ge tillbaka till communityn, det är en service, säger Craig och får medhåll av Rod:

– Vi är inga hjältar. Vi bor i dalen och är alla utsatta för bränder i bushen, så vi hjälper varandra som en stor familj, säger han och beskriver sammanhållningen som stark i de små samhällena.

– Det är helt annorlunda här mot stora städer som Sydney, säger han.

Oavbrutet släckningsarbete

Bränder är vanligt förekommande varje sommarsäsong (högsommar i Australien är januari och februari) men de aktuella brändernas intensitet och utbredning har inneburit mer eller mindre oavbrutet släckningsarbete sedan jul. Det har även medfört att brigader som vanligtvis arbetar i egna områden – nu har gått ihop i stora teams med många medlemmar som samarbetar.

Rod, som har varit frivilligbrandman sedan mitten av 80-talet beskriver årets bränder som de värsta han varit med om. Han minns tillbaka till 1997 då han förlorade två kollegor i bränder, och trots det dystra läget i landet med omkring 30 omkomna människor, inklusive fyra brandmän i de nuvarande bränderna, så har inte Hartley förlorat några brandmän.



Några av medlemmarna i Hartley Rural Fire Brigade. Från vänster: Rod Gurney, Cathy Dunlop, Maddi Flanagan och Craig Petersen.

Foto: Johan Augustin

”
Vi hjälper varandra
som en stor familj.

Rod Gurney, Hartley Rural Fire Brigade

→



Upp emot 80 procent av nationalparken Blue Mountains, två timmars bilresa väster om Sydney, uppges ha förstörts i bränderna. De frivilliga brandmännen i Hartley har slitit många och långa arbetspass för att skydda området.

Foto: Cathy Dunlop





Cathy Dunlop går genom det sönderbrända landskapet i Blue Mountains.

Foto: Johan Augustin

De låga talen är ingen slump menar Rod, som säger att utbildningen för att bli frivilligbrandman är mycket bättre nu.

– Vi får två, tre veckors professionell träning.

Lovade ersättning

Utbildningarna lockar även till sig yngre medlemmar. En av dem är 22-åriga Maddi Flanagan, som gick med i Hartleys brigad för 1,5 år sedan. Ålderskillnaden ser hon inte som något hinder.

– Det kvittar, för vi utför samma jobb och när näsan fylls med rök – så klickar adrenalinet in oavsett, säger Maddi.

Att det skulle finnas någon machokultur inom branschen har hon inte märkt av. I vissa situationer kan det dessutom vara en fördel att vara kvinna.

– De kvinnliga brandmännen är en stor tillgång för oss, eftersom de ofta kan visa mer medlidande än män, och prata med drabbade människor på ett annat sätt, inflikar Rod.

De flesta frivilligbrandmännen har yrken och inkomster vid sidan om, men på sistone har det funnits lite tid till annat än bränderna. I NSW, har småföretagare, som deltagit i bränderna i mer än tio dagar blivit lovade en ersättning på max 6000 dollar (knapp 40 000 kronor) av den federala regeringen.

Svensk brandman

En av dem är svenske Johan Nilsson som har bott i Australien sedan början av 90-talet och har varit frivilligbrandman i många år.

Numera är han förutom frivillig-

brandman i Hartleys brigad även specialutbildad RAFT-brandman (Remote Area Firefighting Team) inom RFS – som bland annat innebär att han rycker ut med helikopter.

Johan bor i ett hus i Hartley med sin fru och tre barn, och han driver en mälarfirma tillsammans med sin fru, som även hon är frivilligbrandman.

Med de nuvarande bränderna har Johan som brandman aldrig upplevt något liknande.

– Hettan var så intensiv, elden kom lika snabbt nedför som uppför backarna, berättar Johan och förklarar att det största problemet var att hitta vatten på de enorma arealerna.





Folks swimmingpooler, dammar, sjöar, floder. Vi använde allt vatten vi kunde hitta.

Johan Nilsson

Svenske Johan Nilsson bor med sin fru och tre barn i Hartley och är både frivillig brandman och specialutbildad för att utföra släckning med helikopter.

Foto: Johan Augustin

– Folks swimmingpooler, dammar sjöar, floder. Vi använde allt vatten vi kunde hitta.

Mellis

På brandstationen i Hartley väntar medlemmarna på att nästa larm ska gå. De är luttrade, och om något positivt har kommit ur katastrofen så är det samarbetsviljan och uppslutningsförmågan hos många människor.

Cathy Dunlop är stolt över att vara australiensare.

– Vi gör allt för att skydda vårt land, säger hon.

Johan Augustin
Frilansjournalist



Glöd har gjort hål i Craig Petersens skyddsdräkt.

Foto: Johan Augustin



Fakta/Bränderna i Australien

Över 100 000 kvadratkilometer, eller hela Englands yta, har brunnit sedan bränderna startade i september. Det finns över 195 000 frivilligbrandmän i Australien, inklusive omkring 70 000 RFS-medlemmar i New South Wales (NSW).

Australien är det nionde landet i världen med flest frivilligbrandmän, där Kina, Tyskland och Ryssland har flest medlemmar, samtliga länder med betydligt större befolkningar än Australiens 26 miljoner.

NSW har 2000 brigader, ofta benägna i små samhällen och byar på landsbygden, där 3000 brandmän sedan september dagligen har bekämpat bränder, och där 90 procent har gjort det som obetalda volontärer.

Tio miljoner hektar av bushlandskap, skog och nationalparker har förstörts, och över 2000 hus har brunnit ned i vad som sägs gå till historiens som landets mest utbredda bränder. Fortfarande brinner omkring 60 bränder i delstaterna NSW och Victoria.

Källor: BBC, The Conversation

Redaktörens uppdatering:

Det här reportaget skrevs när bränderna fortfarande härjade intensivt. I slutet av februari har situationen förbättrats väsentligt, sedan i vissa fall extrema mängder regn fallit, främst längs kusterna. De stora nederbördsmängderna har i sin tur skapat problem med att vatten inte hinner tas upp av den torra jorden.

Enligt nyhetsbolaget ABC News har en femtedel av Australiens skogar förstörts. Så sent som den 20 februari kunde en 320 000 hektar stor brand anses instängd och helt under kontroll - efter tre månader.



Månader av skogs- och markbränder har satt sina tydliga spår i landskapet.

Foto: Johan Augustin